

Släkt-Kuriren
(Meddelanden från Ernbergska släktföreningen nr 1)
Oktober 1965

Släktmötet.

Som alla vet vid det här laget blir det släktmöte på Skansen i Stockholm 5 november. Vi får disponera både Nyloftet, där vi äter middag, och den s.k. Herrgårdsvåningen. Anslutningen artar sig att bli god, att döma av anmälningarna som droppar in. Inte minst tycks vi kunna räkna med många i de yngre generationerna. Men fortfarande är det många som inte hört av sig. Släktrådet hoppas därför, att Du nu tar ett raskt initiativ och lägger anmälningssedeln i ett kuvert och skickar den till Torsten Ernberg, Kullbergsska sjukhuset, Katrineholm. Vi behöver litet tid för förberedelserna och måste veta snart hur många som kommer. Bernhard Bergström vår utomordentlige sekreterare och skattemästare, finns tyvärr inte mer. För de praktiska arrangemangen vid de gångna släktmötena har han betydligt ofantligt mycket.

Vid själva mötet har vi en del saker att diskutera. Bl.a. skall vi välja ny skattemästare. Tillgångarna har tillsvidare förvaltats av ordföranden. En annan fråga, som vi tänkte ta upp, är det gamla förslaget att samla föreningen någon gång i Karlskrona. Släktrådet vågade sig inte på att förlägga själva mötet till Karlskrona, men vill nu höra om intresset för en gemensam utflykt i vår till Karlskrona och Blekinge för att besöka platser som har intresse för släktens tidigare öden. Där är underbart vackert på våren och det kunde bli en trevlig resa. Flertalet bor nu i mellansverige, men det börjar åter bli en rätt stor grupp i sydsverige (Skåne). Där bor nämligen numera åtminstone ett 20-tal släktingar. Resan kunde därför starta från flera håll, t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö.

Drottningholmsutflykten.

Teatern visas av främsta expertis. Teaterns intendent, Intendent Hilleström, har lovat vara vår guide. (Se Hilleström, G., Drottningholmsteatern förr och nu, 1956). Fru Antonsson ordnar kaffet på Kina slott och hennes man visar slottet för dem som önskar.

Stipendiet.

Fonden har nu nått den storleksordningen, att släktrådet kan få använda en del av avkastningen till "uppfostningshjälp eller understöd utan återbetalningsskyldighet åt personer, som äro medlemmar av föreningen" (paragraf 9). Något särskilt ansökningsförfarande är inte beslutat, men släktrådet mottar nu gärna både förslag om lämpliga kandidater och ansökningar. Beträffande utdelningen beslutar släktrådet, ej släktmötet.

Släktkalendern.

Släktkalendern har återuppstått och har utkommit med flera nya volymer. Vi har anmodats vara med och det vore naturligtvis mycket värdefullt, om det kunde ske. Det kostar emellertid en hel del och kräver nog dels att släktrådet får använda en del av föreningens medel för detta ändamål, dels att visst antal medlemmar garantera inköp av den volym, där släkten skulle ingå.

Litet släkthistoria.

När vi nu samlas till släktmöte undrar en och annan, i synnerhet bland de yngre, hur är vi nu egentligen släkt och vad finns det för folk i släkten? En liten rekapitulation skadar nog inte.

Körsnären Johan (1784-1860) och hans fru Gustava (1785-1865) i Karlskrona, som släkten härstammar från, hade 11 barn, 8 söner och 3 döttrar. Döttrarna var ogifta. 6 av sönerna hade avkomlingar. De sex (generation 1) hette Robert (1813-1887), Gustaf (1815-1904), Knut (1822-1907), Victor (1826-1891), Ludvig (1827-1898) och Isak (1830-1880). Robert, Gustaf, Victor och Isak ägnade sig åt affärsverksamhet i Karlskrona, Knut var lektor i Lund och Ludvig rådman i Karlskrona. De sex

bröderna hade 23 barn ("kusinerna"), som kallade sig Ernberg, resp. Ehrenberg. Namnet kom från farmoderns släkt och hade upptagits redan av första generationen i firmanamnen (Ernberg). Av de 23 kusinerna var 12 pojkar och 11 flickor. Liksom sina fäder ("farbröderna") visade de en enastående sammanhållning. Under uppväxtåren höll kusinerna ständigt ihop och deras vänskap höll livet ut. Det var ur den gemenskapen släktföreningen kom till stånd 1925. Av de 12 pojkarna blev 4 jurister, 2 läkare, 1 jägmästare, 2 affärsmän och 1 agronom. Åtta av flickorna gifte sig (3 med officerare, 2 med läkare och 3 med andra akademiker eller ämbetsmän). Av "kusinerna" fick sexton egna barn (generation 3). De uppgick till inte mindre än 54 st, 25 pojkar och 29 flickor ("sysslingarna"). Av dessa var 20 födda Ernberg, 9 Ehrenberg och 25 bar andra släktnamn. Den äldsta bland sysslingarna är Agnes Smith, född Magnell (1878), den yngste fil. dr. Anders Ehrenberg (1926). I den 3:e generationen är spridningen av yrkena större, men jurist- och läkarbanorna, som var väl företrädda i generation 2, valdes av ej mindre än 8 av de 25 manliga "sysslingarna". Sedan finns där vetenskapare, ingenjörer, affärs- och bankmän, tidningsmän m.fl. (bl.a. en konstnär). Av damerna har flertalet i den generationen utbildning av olika slag och har haft eller har yrkesverksamhet. Avkomlingarna i 4:e generationen torde utgöra ett 80 å 90-tal. Flertalet bor i Sverige, men en del vistas utomlands. En 5:e generation finns sedan länge, den 6:e är än så länge liten (både kroppsligen och numerärt). Eftersom redan 3:e generationen visade en åldersvariation på nära ett halvt sekel, är det klart, att många tillhörande en "senare" generation är jämnåriga eller t.o.m. äldre än sina "äldre släktingar".

Inför släktmötet kan det vara av intresse veta hur många som f.n. bär namnen Ernberg resp. Ehrenberg (innefattande även ingifta, men frånräknat kvinnor, som är födda E., men nu bär andra namn). Det är sammanlagt ett halvt hundratal, varav 19 ingifta damar. Namnet Ernberg bärs av ett 30-tal.

Födelsedagsregister.

Många goda förslag har kommit fram vid släktmötena. Vi får ju erkänna, att inte alla blivit förverkligade. Det finns något som heter den mänskliga faktorn. Ett förslag var en gång, att vi skulle sända ut ett register med födelsedata och adresser. Här kommer som bilaga ett försök i den vägen. Det är ingalunda fullständigt, men får ha det värde det kan. För eventuella fel anhålles vördsamt om överseende.

Redaktionellt - till sist.

Kan det här bladet komma ut igen? Det får man väl se. Jag lovar inte, som den i äldre släktled bekanta faster Lotten lär brukat säga, när hon blev bjuden. Men hon kom alltid. Vad Släkt-Kuriren beträffar, får det bero på eventuell medverkan från föreningens medlemmar. Släktnotiser, skildringar som kan ha släktintresse m.m. mottagas gärna av detta nummers red., dr Torsten Ernberg, Fostorp, Katrineholm, tel. 0150/20146 (bost.) eller 0150/13300 (sjukhuset).

Till sist önskar Er red. på släktrådets vägnar hjärtligt välkomna till släktmötet.

Torsten Ernberg