

SläktKuriren

Nr 15. Årgång 37 (1/2002). Utg dag 18/6 2002.

*Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner ändamålet (förklaring se fotnot *)*

Informationsblad för ERNBERG-EHRENBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN

Chefredaktör: Ingemar Ernberg, tillika utgivare. Bitr redaktör Mikael Bergström. Redaktionssekreterare: Karin Ernberg. Red:s adress: I. Ernberg, Smultrongränd 18, 18245 Enebyberg. Tel: 08/7688825. Fax: 08/7688825.

Årets Släkthemöte i Småland Lördag-Söndag 17-18 augusti i år 2002

Glasriket & Orrefors blir bas Anmälan **OMGÅENDE!!!**

Se sid 2 och sista sidan

Besök förfädernas vackra bygd och deras födelsetorp och -gårdar inramat av det moderna Småland: Hässle, Ugnanäs, Ernhyltan m fl kring Växjö, Hovmantorp och Ljungby. Anmäl Dig nu! Stor familjefest!

GLAD MIDSOMMAR!!!GLAD MIDSOMMAR!!!GLAD MIDSOMMAR!!! GLAD MIDSO

I övrigt i detta nummer: Sid 2: Kallelse & Program Släkthemöte; Smålandsgårdar inkl karta sid 3; Sid 4: Brev från Harald till Jarl Ernberg 1886 – 1906; sid 7 Ernbergska släkten i Lund: Om Albert av Fritiof Nilsson Piraten; sid 8, Brev från Nicaragua/Harald Ernberg d.y., sid 10 Släktnotiser; utdrag ur Stadgar; sid 12 Släktrådets sammansättning; sid 13: Gustfvas vackra halssmycke; sid 14 Blankett för adressändring mm; sid 15 Översikt släkttavla; sid 16: Ludvigs släkträd för Ivars och Gerdas avkomlingar (forts näst nummer); sid 20. Om medlemsavgifter och adressregister och föreningsgåvor; sid 22 Anmälningsblankett Växjö

*"Bevingat ord" myntat av farbror Gustaf i samband med invigningen av Carlsrona-Wexjö Jernväg 1874. Tack vare sin okuvliga energi och även med stor personlig ekonomisk insats genomdrev farbror Gustaf förslaget, och i början av augusti månad 1874 invigdes järnvägen av Konung Oscar II, som för ändamålet gästade staden. Invigningsdagen firades på kvällen med illumination i staden. Samtliga fönster å fasaden till farbror Gustafs stora, mitt emot norra delen av Hoglands park belägna fastighet voro då upplysta medelst till färgen granatgnistrande röda lampor, varigenom man där kunde avläsa följande tänkvärda inskription /med antalet bokstäver precis motsvarande fönsterrutorna i fasaden: "**Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner ändamålet**". Arrangemanget gjorde god effekt och en stor skara människor skockade sig utanför byggnaden för att betrakta skådespelet. Säkert var det en stor och lycklig dag för upphovsmannen.

Kallelse & Program

Släktmöte i Ernbergiska-Ehrenbergiska släktföreningen

Tid: 17-18 augusti 2002.

Plats: Orrefors med omgivningar, bl a med anknytning till Släktens rötter i Växjö-traktens Småland.

Anmälan senast 27/6 2002, se sista sidan!!!!!!

Program:

Lördag 17/8

Kl 11.00 Samling Orrefors vandrarhem

Kl 12.00 Lunch Orrefors värdshus

Kl 13.30 Bussutförd till f d släktgårdarna Hässle, Ugnanäs m.fl. platser

Kl 16.00 Kaffe Orrefors vandrarhem

Kl 16.30 Släktmöte Orrefors vandrarhem

Kl 19.00 Hyttsill Orrefors glasbruk

Söndag 18/8

Kl 9.00 Bussutfärd till Ernhyltan och Persatorp.

Kl. 13.00 Lunch Växjö museum.

Kl. 15.00 Återkomst i Orrefors.

Smålandsgårdar

I föregående nummer (14/2001) skrev Jan Ernberg utförligt om sina rekognoscerande besök till några av Smålandsgårdarna. Här repeterar vi kort något förfädernas och deras gårdar som vi skall besöka i samband med Släktmötet

I en kopia av ett brev till Svenskt Biografiskt Lexikon 1952 från landsarkivet i Vadstena finns en ovanligt klar redogörelse, med delvis nya fakta, över de tidigare släktleden på Gustafvas sida. Här dyker också flera för redaktionen tidigare okända Smålandstorp och -gårdar upp. Härigenom dokumente ganska väl att rötterna står att söka just i torpet **Ernhylta** i Ryssby socken, snarare än i Ernatorp och Bergs säteri norr om Växjö.

Vi finner där ett tidigare boställe från 1600-talet i samma bygd, **Persatorp**, 3 km NV om **Ernhylta och 2 km Ö om Ryssby**, beläget strax invid den välkända Helgaån. Här bodde på 1600-talet Ingemar Persson g.m. Anna Håkansdotter (Gustafvas farfars far och farfars mor) Deras son Per Ingemarsson (Gustafvas farfar) föddes 2/11 1696, och gifte sig 11/10 1734 med Helena Sebastiansdotter Kastman (Cassman etc; Gustafvas farmor). Hon var uppvuxen i **Ronneby** men verksam innan äktenskapet hos ryttmästaren Carl Ridderborg på **Sunnerå**, en större gård eller by vid södra änden av Ryssbysjön, 4 km S om Ryssby och 5 km SV om Persatorp och Ernhylta. Per och (He)Lena flyttade från Persatorp till Ernhyltan 1749-50, men dessförinnan föddes deras son Ingemar Persson (sedermera Ehrenberg, Gustafvas far) den 28/1 1748.

I bouppteckningen efter Per Ingemarsson (Gustafvas farfar) upptages som arvingar änkan, sönerna Carl Ehrenberg, Ingemar samt dottern Anna (Catharina). Sonen Carl har undertecknat bouppteckningen med namnet Ehrenberg, medan Ingemar fortfarande använde namnet Pährsson. Det finns en notis om att Ingemar flyttat från sina föräldrar i Ernhylta senast 1767, då hans namn strukits från husförhörslängden. Sannolikt har han väl då redan lämnat för sin utbildning som bälgmakaregesäll i Karlskrona.

Hans pappa Per Ingemarsson avled 73 år gammal i **Ryssby** nära Ernhyltan 11/9 1770. Mamman, änkan (He)Lena tillbringade sina sista år hos dottern Anna Catharina Pehrdsdotter i **Bäcks skattegård**, som ligger N om Bäcks by, vid Lagan och E4:an 8 km söder om Ljungby. Bäcks skattegård ligger 24 km SV om Ernhylta och Persatorp, föräldrahemmen.

I skattegården avled Helena Sebastiansdotter Kastman den 28/11 1807, 97 år och 12 dagar gammal. Så Gustafvas förfäder kunde uppnå ansenlig. Anna Catharina Pehrdsdotters äldste son Johan, född 1776 i Ryssby, kallas i husförhörslängderna från Kånna 1805-1810 för Johan Ernberg!

Johan Petterssons farfar Gumme Nilsson, 1732-1803 var g m Maja Larsdotter 1727-1809 (från **Ugnanäs Germundsgård**; dtr till Lars Nilsson 1697-1764 g m Botil Mattsdotter -1741). Gumme Nilssons gård, **Ugnanäs Storegården ligger mellan sjöarna Öijen och Rottnen, i Hovmanstorps socken**. Hans son Petter Gummesson, 1752-1797, var g m Ingrid Pehrdsdotter 1762. Han brukade **Hässle gård** i Hovmanstorps socken och sedermera **Lilla Vida, Ljuders socken** där Johan Pettersson föddes 1784

Brev skrivna av överläkare, livmedikus Harald Ernberg (1874-1944) mellan åren 1886 till 1936 till äldre brodern Jarl Ernberg (1863-), båda alltså söner till Ludvig

Originalbreven finns i "Ernbergska släktarkivet" i Ingemar Ernbergs "Prästgården" belägen i Ö Vingåker och har arkiverats av Jarls son, Ingemars far Torsten Ernberg. De är renskrivna år 2001 - inklusive Haralds stavfel och hans gammalstavning - med några kommentarer, av hans förstfödda barnbarn Jonas Hök och av redaktionen. Harald var nämligen Jonas morfar. Vi har här valt ut några representativa brev ur samlingen som ger en glimt från barndom i Karlskrona och studier i Lund och ute i världen.

Karlskrona17/5 1886

Käre Jalle!!



Handwritten letter on lined paper. The text is written in cursive and matches the typed transcription on the right. At the top right, it says 'Karlskrona d. 17/8 86.' with a checkmark. The main text begins with 'Käre Jalle!!' and continues with a letter about Rome and a list of animals.

Jag tycker jag kunde skriva till dig medan du är ute och reser och går nu till verket. Så är du nu verkligen i Rom, dina önsknings mål, och får se Capitolium och Forum der Ceasar och många andra stridde, hvarom du har läst så mycket.

Om du får tag i några stenar, snäckor eller andra märkvärdigheter så göm dem åt mig så är du snäll. Till exempel vore det mycket roligt att ha en sten från Pompeji, en pressad blomma från Neapel eller något sådant. Vet du har kommit menageri hit med en elefant, ett lejon, en jaguar, apor o. s. v. Jag var der i Fredags och matade elefanten, aporna m. fl. hvilket var mycket, mycket roligt. Idag har Ivar kommit in med båten. Vi skola en af dagarne hafva utfärd. Far är inte riktigt bra idag men är bättre.

Din Broder Harald

Kommentar: Berömvärda kunskaper om Rom för att vara skrivet av en tolvåring. Men så hade han också A i historiebetyg ett år senare, enligt följande brev. Ivar var äldste brodern. Fadern Ludwig hade vacklande hälsa under de 20-25 sista åren av sitt liv. Modern var Mathilda (f. Humble).

Råbacken den 4 juni 1887

Käre Jalle!!

Nu kan jag berätta dig en rolig nyhet, nämligen att jag är femteklassare! Var det inte roligt? Jag fick rätt bra betyg och som det kanske roar dig vill jag tala om för dig betyen. jag fick B-AB i Kristendom, AB-AB i Svenska, B-B i Latin, AB-AB i Tyska, AB-A i Historia och Geografi, B-AB i Matematik, B-AB i Naturlära, C-D i ritning (Hvad tycker du väl?), B-AB i Sång, AB-AB i Gymnastik, AB i Flit och A i uppförande. Victor är äfven flyttad, men icke Gustaf. I förgår voro Mor och Agda och hörde på avslutningen; Der det var ganska mycket folk, och i synnerhet ofantligt varmt. Anderson höll ett långt tal, emedan han är vald till inspector i stället för Grefve Horn.

.....

Din Bror Harald.

Kommentar: För dagens generation kanske det är bäst att förklara att betyget C är underkänt och betyget D är, om möjligt, ännu sämre. Syskonen var fem inkl systrarne Agda och Gerd. Råbacken var familjens sommarhus norr om Karlskrona.

Råbacken d. 19/8 1892

Käre Jalle!

De bästa hälsningar i morgon på födelsedagen!! Du har väl något treftigt för dig då i vår hufvudstad.

Här hemma ha vi haft litet triste några dar, för Far har varit krasslig och sängliggande allt sén i söndags kväll. I dag är han dock betydligt bättre, och vi hoppas, att han snart skall kunna komma på benen igen. Farbröderna från Wedeby hälsade på honom i går eftermiddag. Agda och jag voro på Lilltorp, tillsammans med Hansons från Lyckeberg. Hvad vi för öfrigt haft för oss på senaste tiden, tror jag visst Mutter skrifer om, och det är ju onödigt Du får höra det från två håll.

Hvad min Lundvistelse angår, så blir det troligtvis så, att jag kommer att äta hos fru Bergengren och ha ett rum för mig själf antingen i samma hus eller i närheten, och jag tror det blir rätt bra på det viset. Albert har lofvat skaffa en lägenhet. Han och Gertrud reste med ångbåt i Onsdags. F. Knut stannar tills vidare på Wedeby. Jag har nu fått reda på, att man brukar börja med kemi till medikofilen och samtidigt gå på föreläsningar i botanik. Jag tänker, jag kommer tids nog, om jag reser den 3:e eller 4:e September.

Det kanske intresserar Dig att höra litet om min Gotlandsresa? Den var på det hela taget utmärkt lyckad. Vi hade präktigt väder hela iden utom på hemresan, då vi fingo rulla ganska försvarligt i en liten bytta till båt.

På Gotland var förstås Visby det intressantaste. Vi voro där två hela dagar och hunno på den tiden bese staden ganska grundligt. Det är, inom parentes sagdt, nästan det tröttsammaste man kan tänka sig att traska i ruiner och man bör därför ha någorlunda god tid, som vi ju också hade. I Synnerhet ett par av kyrkoruinerna äro öfverdådigt vackra och egendomliga såsom t. ex. S:t Nikolaus och S:t Katarina. Den senare, som är alldeles märkvärdigt väl bibehållen med smäckra fönster och hvalvbågar, tar dock obestriddigen priset.

Vi hade den turen, att samma dag vi kom, skulle det vara en storartad idrottsföreställning på Viborgs slätt strax utanför staden. En sådan täfling återkommer endast hvart annat år och massor af människor från hela Gotland vallfärdade då dit. De ha en hel del egendomliga leka, som Du väl har hört talas om, nu voro nära 400 anmälda af nära nog alla samhällsklasser. Det största antalet deltog i "pärkspele", ett slags bollspel, som synbarligen är mycket svårt, men ungefär lika kinkigt som "brun-tennis" för oinvidga att förstå sig på. Så småningom utgallrades det ena laget efter det andra, och det som slutligen segrade bestod till största delen af ganska sega 60-års bondgubbar, som gnodde omkring i strumpfötterna och skjortärmarna med en verkliga aktningssvärd energi.

Der var en hel del andra täflingar såsom t. ex. "kasta varpa", "stångstötning", kapplöpning, brottning m.m. Åskådarne till en stor del bondfolk, deltog med ett ofantligt stort intresse och belönade segervinnarne med väldiga hurrarop.

Vi gjorde en liten rundtur på landsbygden söder om Visby på 3 dagar och promenerade inalles 5 mil. Tack vare f. Gustafs rekommendationer blefvo vi utmärkt väl mottagna öfverallt. Det är en ovanligt duktig, hederlig befolkning.

Nu är det posttid, så jag hinner inte mera för den här gången. Här börjar det nu att åska rätt ordentligt, vi få väl oväder i e. m. kan jag tro. Farväl med Dig nu. Alla här hemma hälsa.
Harald.

Kommentar: Harald planerar för sina medicinska studier som påbörjades i Lund och avslutades vid Karolinska Institutet. Albert och Gertrud är kusinerna i Lund, Knuts barn, lektorn i matematik vid Katedralsskolan i Lund, Albert sedermera juridikprofessorn. Wedeby var Gustaf Petterssons sommarhus och lantbruk, där tydligen även brodern Knut vistades. Nu

har 18-åringen lärt sig att skriva "Dig, Din" med stort D. Detta var viktigt för Harald i hela hans liv. Han informerade fyrtio år senare sin dotter Anna-Lisa, som då var förlovad med Bertil Hök, att han ogillade stort Bertils brev till "kreti och pleti" med litet d.

Lund d. 30 Jan. 1893

Käre Jalle!

Af bref från Far hörde jag i dag, at Du med ens blifvit en vigtig och betydande man i staten. Gratulerar!! Hemifrån låter det godt och äfven Farsgubben tycks vara ganska kry. Jag har också haft en framgång, sen jag for hemifrån, visserligen inte så stor, men ändå något. Jag tenterade nämligen i zoologi i fredags för gubben Wennerstedt. Det gick mycket bra och gubben var belåten. Det känns skönt att ha ett ämne undanstökat och att min första tentamen gick bra. Ergo tar jag det pianissimo nu några dar.

Hos Farbror Knut har jag varit åtskilliga gånger; eftersom jag bor i samma hus träffar jag dem ofta. I morgon reser Dora härifrån. Hos Otto har jag varit på ett mycket "nobelt" slägtkalas. Han har blifvit husegare som Du kanske hört! Det är ett litet envåningshus med trädgård han har lagt sig till med, men han tänker ej flytta dit förrän i oktober.

I den goda lärdomsstaden är sig för öfrigt likt förstås. Inom matlaget ha ett par af de gamla farit och ett par nya kommit i stället. I onsdags var gubben Branne nog hygglig att bjuda mig och f. Knuts på Ekvalls konsert. I morgon funderar jag på teatern. Det är Ranfs sällskap som är här. Det middagstid, så frid på Dig. Helsa alla Stockholmslägtingar och låt höra af Dig någon gång.
Harald

***Kommentar:** Brodern Jarl en "viktig man i staten; han hade utsetts till sekreterare i beviljningsutskottet vid 1893 års riksdag och sekr hos arvsskattekommittén. 1909-1933 var han regeringsråd. Dora var en av kusinerna på Wedeby, Gustafs barn (Sigrid, Dora, Lennart och Gustaf). Otto (1847-1919) var Roberts äldste son, sedermera Akademisekreterare i Lund och lite pappa för all studerande yngre släktingar i Lund.*

Wien d. 7/8 1906

Broder!

Jag är Dig tack skyldig för ett långt hyggligt bref som Du för någon tid sedan hugnade mig med!

Vill nu tala om lite hur jag har det här. Jag bor på ett pensionat, Atlanta, där före mig åtskilliga medicinska kamrater haft sitt tillhåll, senast Johan Waldenström, som legat här i vår. Det är ett ganska bra ställe – ha pensionats både fördelar och nackdelar, dock öfvervägande det förra. När jag reser ensam föredrar jag att bo på ett sånt här ställe framför att hyra ett rum och äta än här än där. Det senare kan vara rätt roligt för några dar, men blir i längden rätt ensamt. Här är f.n. en rätt liten samling, då nämligen augusti anses vara en jämförelsevis dålig månad i Wien. För hettans skull nämligen. De första dagarne var här verkligen otäckt, det tycktes till och med wienarna själfva, men nu har temperaturen åter blifvit hygglig. Gästerna här utgöra några af tränne damer, ryska judinnor, som f.n. finna det med sitt lugn mäst förenligt att lefva utomlands, och en 5-6 herrar, en doktor, en ingenjör, en liten lustig herre, som eger en kinematograf någonstans i Bakowinia "aber in sehr grossen Stiel" m. fl.

Jag håller mej mäst till en herre, som heter Böhm, en ung musikförläggare från Augsburg. Vi intaga ibland eine melanga (?) zusammen efter kvällsmaten. Så går jag på ett par kliniker, en på barnsjukdomar, en för ortopedi (led och bensjukdomar). Den senare är mycket lärorik, den första däremot nichts besonderes. De ha ett stort material – som den medicinska termen lyder – men taga det hela rätt ytligt. Men alltid får man ju se en del. Breslau, där jag var i fjol, var dock i det avseendet vida öfverlägset, jag menar i fråga om pedriatik.

Staden är delvis mycket vacker och gör ett trefvligt och vackert intryck, dvs här finns också stora delar som verka motsatsen, som väl i alla stora städer. Dess egna inbyggare är till stor del borta f.n. För att vara en storstad råder här ganska egendomliga vanor. Kl. 10 på kvällen stänger alla pubbar – och däri ligger ju ej någonting så egendomlig – men husets hyresgäster få ej ha egna nycklar, utan kommer man hem senare måste man betala portvakten 20 kalla i ”Sperrgeld”. Portvakterne terrorisera staden. Strax före 10 ser man folk halfspringa för att hinna hem före klockan slår, och efter kl. 10 ligger hela Wien så godt som tyst och öde – frånsedt spårvagnarne. Det gjorde ett rätt egendomligt intryck när jag kom hit på kvällen. Klockan var ej än kvart öfver 10 och jag åkte genom en god del af det monumentala Wien, men all trafik var slut. Efter kl. 11 blir det emellertid åter lifligare – efter teatrarne, när de äro i gång. F.n. äro de flesta stängda.

Hur länge jag stannar här vet jag ännu ej. Möjligen hittar jag på någonting annat senare delen af månaden.

Min adress är: Pension Atlanta, Währingerstrasse 33, Wien.
Många hälsningar! Harald.

Kommentar: Inte i något enda brev har Harald beskrivit hur finansieringen av studierna gått till. Efter Lund och Karolinska i Stockholm, har han studerat utomlands i ett par år: Berlin, Breslau och Wien. Oftast pensionatsboende, och studierna varvades med en hel del nöjen, teatrar, konserter, och lite stress. Aldrig har han sagt ett ord om hårt pluggande, tentamensskräck, omtentor och dylikt negativt.

Ernbergska släkten i Lund

Lundabor som kommer från Karlskrona

Vi fortsätter serien om Ernbergska släktingar som for till Lund. Vi har tidigare utförligt beskrivit lektor Knut Petterssons, berättat om akademisekreteraren Otto och professor Albert Ernbergs leverne, Nu återger vi en skildring av hur det kunde vara att tentera för professor Albert Ernberg, ett inte alltför snällt porträtt av den excentriska och i andra sammanhang mycket uppskattade professorn. Det är naturligtvis färgat av Piratens berättarkonst med överdrifter och lite bisarr humor. Det är inte heller bevisat att detta verkligen var Albert, men ämnet och adressen, Gyllenkroken 2 tr upp lämnar inte utrymme för stort tvivel.

Om Albert som tentator: Ur medaljerna av Fritiof Nilsson Piraten:

Snarast var det en lycklig slump som gjorde att Laxman i sinom tid fick betyg i rättshistoria, hans kunskaper var lika släta som vanligt.

Professor i ämnet var en inbilsk, högdragen person, allmänt fruktad för sitt fräna sätt och sin cyniska tunga. Han om någon kände sig vuxen att hålla en bluffmakare stången.

Det var en dag med hållande regn som Laxman infann sig till tentamen i professorsn bostad två trappor upp i Gyllenkroken. Han visades in i biblioteket där han höviskt blev stående innanför dörren. Professorn lät vänta på sig en god kvart och när han äntligen kom bevärdigade han inte Laxman med en blick. Utan att låtsas se den vördsamt bugande tentanden gick han fram till ett fönster och ställde sig med händerna på ryggen att betrakta regnet som silade genom träden och plaskade i promenadens vattenpusslar. En stund stod han där i tyst begrundan men kom så plötsligt att tänka på sin dyrbara, mjuka matta som täckte golvet i biblioteket. Utan att vända på huvudet sade han strävt: Jag hoppas ni har galoscher på er! Nej, svarade Laxman, dom ställde jag i tamburen.

Professorn rasande över vad han uppfattade som en näsvishet, snurrade på klacken och for ut: ja fattas fan bara!

Det bådade inte gott för tentamen.

Professorn satte sig i skrivstolen och anvisade Laxman plats mitt emot sig, dvs på andra sidan skrivbordet. Han lekte med papperskniven och stirrade utmanande länge på Laxman som mötte hans blickar med orubbligt lugn. Till slut frågade han hånfullt:

Kan ni säga vad det är som skiljer er själv från en åsna?

(Professorn väntade med rätta ett undrande nej som svar. I nittionio fall av hundra svarades det nej på dessa utespekulerade frågor om likheter och skillnader. Och professorn hade sin dräpande slutreplik färdig. Till detta nej skulle han i sin tur genmäla: Det kan min själ inte jag heller!-Men han fick inte tillfälle.)

Laxman såg på sin examinator och svarade: Ett skrivbord!

Professorn var nära att få slaganfall, ögonen blodsprängdes och han måste lätta på stärkekragen för att inte kvävas. När han fick luft väste han fram:

Lova mig att ni håller tyst med det här så skall ni få ETT betyg. Jag vill aldrig se Er mer! Och det slapp han.

Ernbergar i utlandet

Tre år i Managua, Nicaragua – några högst personliga reflexioner

Föregående år avslutade Harald Ernberg (sonson till överläkaren Harald Ernberg) en diplomatisk sejour i Nacaragua, varvid han inbjöds att reflektera lite över sitt senaste uppdrag i Nicaragua och i ljuset av mångårig utrikesverksamhet, vilket här presenteras. Över huvud tar vi tacksamt emot skildringar från Släkt i förskingringen som har erfarenheter att dela från annorlunda miljöer.

När ordet utvecklingsland (u-land) används syftas vanligtvis på länder, vars främst ekonomiska (men även politiska) utveckling inte nått särskilt långt jämfört med de s.k. i-länderna. Ordvalet är inte speciellt lyckat. Alla länder är under utveckling. Om man skulle kunna tala om negativ utveckling i dessa sammanhang, undrar jag om inte Nicaragua skulle hamna i denna kategori.

När jag för tre år sedan började min tjänstgöring på ambassaden i Managua var det första gången, som jag blev medarbetare på en ambassad med huvudsakligen bi- ståndsrelaterad verksamhet. Tanken var emellertid att jag mest skulle ägna mig åt handel, ekonomi och politik. Det blev inte mycket av med handeln då svenska företags intresse för Nicaragua än så länge är minimalt och ganska svalt för hela regionen. Jag kom förstås i kontakt med biståndsverksamheten, men mera i ett större sammanhang och egentligen aldrig med konkreta

projekt. Min kunskap om hur biståndsverksamheten fungerar i verkligheten är alltså begränsad och då syftar jag på hela det internationella biståndet i Nicaragua.

Tack vare Sveriges goda namn i Nicaragua, det svenska ordförandeskapet i den efter Stockholmskonferensen (orkanen Mitch) bildade G 6 gruppen samt det svenska EU-ordförandeskapet fick jag möjlighet att komma i närkontakt med landets ledning. Jag fick också en ganska god inblick i hur IMF, Världsbanken och IDB arbetar i ett land som Nicaragua. I de senast nämndas fall tycker jag mig ha sett en förändring under dessa tre år. Större krav ställs och samma medicin som tidigare förordras inte alltid. Jag tror att Sverige och några andra givarländer har haft viss betydelse härvidlag.

Med mina begränsade kunskaper om bistånd och biståndsarbete kan jag inte se att Nicaragua har utvecklats positivt under de tre åren jag varit här. Jag ser fortsatt stor fattigdom, en utbredd korruption och växande klyftor mellan fattiga och rika. Detta trots att enorma mängder utländsk valuta har pumpats in i landet i biståndsform. Vart har alla dessa pengar tagit vägen om de inte kunnat minska fattigdomen eller klyftorna mellan fattiga och rika? Kan de ha bidragit till att korruptionen ökat?

Om bevis på positiv utveckling skulle vara ett snabbt växande antal glänsande bensinmackar, några nybyggda "shopping malls" i vilka endast mycket rika personer inte bara ägnar sig åt "window shopping", lyxiga skönhetsalonger ("body centers" där välmående personer kan bli av med sitt kroppsliga överflöd och förvackra sig), ett konferenscentrum, som saknar motstycke i Sverige, små rikemansbarn som fräser iväg på fyrhjuliga fordon, flotta villor kringgärdade av snudd på Berlinmurar och ett stort antal fyrhjulsdrivna jeepar, ja då platsar Managua helt klart.

Denna iögonfallande utveckling, som står i en så bjärt kontrast till den allom närvarande fattigdomen leder till en ökande brottslighet och att förtroendet för landets ledning sjunker till botten. Detta i sin tur kan leda till eldfängda sociala oroligheter.

Nicaragua är egentligen inte fattigt. Med sina rika naturresurser och rätt skött skulle landet klara sig mycket väl trots att det med ojämna mellanrum drabbas av svåra naturkatastrofer. De värsta katastroferna är emellertid hur landet har missköts av den ena ledningen efter den andra, vilket lett till ett alltmer ökat biståndsberoende. Varför anstränga sig för att få landet på fötter när länder och biståndsorganisationer nästan har stått i kö för att lämna sina bidrag? Inte att undra på att en biståndsbort- skämdhet breder ut sig.

Mitt intryck är också att de som är ansvariga för landet ledning och *andra* rika nicaraguaner egentligen inte bryr sig om vare sig landet eller sina medborgare. Det är mycket enklare och bättre att se om sitt eget hus. Solidariteten lyser nästan helt med sin frånvaro i landet – den förväntas komma från utlandet. För att döva sina eventuella dåliga samveten ägnar sig rika hemmafruar åt viss välgörenhet såsom att dela ut lite mat till behövande barn. Mest synlig i dessa sammanhang är presidentens relativt nyblivna fru, som säkerligen gärna vill liknas vid argentinska Evita.

Hur skall en förändring mot ett bättre samhälle kunna åstadkommas? Jag tror att för detta krävs att huvuddelen av det internationella biståndet går till utbildning på alla nivåer från förskolestadiet till universiteten. Hur ska ett land kunna utvecklas positivt när stor del av

befolkningen inte ens har de mest rudimentära kunskaper? Landets lilla och rika elit kan då manipulera befolkningen hur de vill och se till att de själva blir ännu rikare. Det är förstås mycket lämpligt att hålla priset på nationaldrycken rom så lågt som möjligt för att hålla "humöret" uppe hos alla fattiga.

Harald Ernberg, 2001

Släkt-Notiser

Några notiser ur äldre släktanteckningar:

Gustaf Ehrenberg, Gustafvas bror, var 1808-09 fältväbel i Lantvärnet vid Södermanlands läns regemente och dog i slaget vid Ratan 21/8 1809. Lantvärnet som evakuerade de svenska förbanden till transportflottan, hade de största förlusterna.

Robert (Pettersson) såg bra ut, hade ett drag av natursvärmeri då "han gärna såg på markens örter".

När Gustaf Pettersson 1900 träffade sin blivande svärdotter Dagmar Matthiessen frågade han: "Vad heter Dagmar fullständigt?" När hon svarade bl a "Gustafva" sade den gamle med värme: "Det var ett bra namn - det hette salig mor."

Gustaf (Pettersson) var ej över medellängd, kraftigt byggd, med markerat karaktärsfullt ansikte, hög panna och klara ljusblå ögon. Hans gång var lindrigt haltande.

Först kallades firman Gustaf Ernberg & Co som en eftergift för uttalet. Brorsbarnen kallades sig därför Ernberg. När Gustaf relativt sent fick egna barn sade han: "Ernberg det är inget namn". (så fick de heta Erhrenberg som farmor Gustfva och farmors far Ingemar).

Systema Amalia var på något sätt vanför och gick bort ung, 13/4 1820-3/12 1843. Till hennes minne inrättade bröderna en fond för vanföra - "Syster Amalias fond".

Knuth stammade. En elev lär ha ftågat honom: "Säg lektorn , heter det matematik eller mamatematik?. Svar: "Vi-visst heter det ma-matematik".

"Knutte skulle ha blivit präst" sa hans svägerska Helena.

Han ville alltid hålla tal: "Nä-nästa år rä-räkna vi alltså år tv-tvåusen" sade han vid sekelskiftet 1900!

Knuth"Ost, det är ma-mat!" Gustaf "Ost skall man skära tunnt som post-papper".

När broder Viktor en dag halkat i hamnen, frågade hans tyskfödda hustru Doris: "Fiktor, Fiktor men fem samlade Dig upp?"

Ingen kunde vara så sur men heller ingen så humoristisk och full av infall som farbror Lennart. Från lasarettet berättades att Hr Öfverläkaren understundom förde ett sådant regemente att man ej såg sig annan råd än att skicka efter den milda doktorinnan Gunhilda som genast stillade stormen.

Inför Släktmötet i Orrefors återger vi de viktigaste paragraferna ur föresningens stadgar.

STADGAR för Ernberg-Ehrenbergiska släktföreningen

*Fastställda 1925, med revision 1940, 1970 och 1996.

§1.

Föreningen är en släktsammanslutning, som har till ändamål dels att stärka släktbandet dels ock, att i den mån en släktfond efter hand kan bildas och lämna avkastning bidra till uppfostringshjälp för släktens uppväxande ungdom ävensom till understöd åt behövande släktmedlemmar.

§2.

För att kunna vara medlem i föreningen fordras, utom att vara fylld 18 år,

- 1) att härstamma antingen å fäderne- eller mödernesidan från körsnären Johan Pettersson i Karlskrona (f.1784, d. 1860) och hans hustru Gustava Ehrenberg (f. 1785, d. 1865); eller
- 2) att vara i äktenskap förenad med eller änkling respektive änka efter någon av sådan härstamning, som under 1) sägs.

I laga ordning skedd adoption medför i fråga om medlemskap i föreningen, att adoptivbarnet och dess ättlingar anses härstamma från adoptanten.

§ 3.

Föreningens angelägenheter handhas av ett släktråd, som har sitt säte i Stockholm. Släktrådet skall bestå av fem ledamöter. Dessa skola vara medlemmar av föreningen. Vid släktrådssammanträde kan, såvida släktrådet ej är fulltaligt, beslut icke fattas utan att minst tre ledamöter äro om beslutet ense.

Ordförande i släktrådet ävensom släktrådets övriga ledamöter väljas vid ordinarie släktmöte för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.

Släktrådet utser bland sina ledamöter en skattmästare och en sekreterare.

Släktrådet äger, i den mån så befinnes erforderligt, komplettera sig själv för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.

.....

§ 5.

Ordinarie släktmöte skall hållas vart tredje år å tid och ort, som släktrådet bestämmer. Kallelse till sådant möte utsändes minst 30 dagar före mötet till varje föreningsmedlem enligt den adress, han uppgivit till sekreteraren.

.....

§ 7.

Vid släktmöte äger varje medlem, som är närvarande vid mötet eller där enligt behörig fullmakt företrädes av annan medlem, en röst; dock äger ingen på grund av fullmakt föra talan för flera än tre personer.

Förhandlingarna vid släktmöte öppnas av släktrådets ordförande. Genom en öppen omröstning utses därefter ordförande vid mötet.

Övriga val och omröstningar ske även öppet, därest ej sluten votering begäres. Vid lika röstetal avgöres genom lottning, men gäller i andra frågor den mening, ordföranden för mötet biträder.

.....

§ 9.

Då föreningens tillgångar i kontanter och värdepapper, oavsett gåvo- och testamentsmedel, till vilka må hava knutits särskilda bestämmelser, uppgå till 10.000 kr, äger släktrådet att av den årliga avkastningen använda intill 60% till uppfostringshjälp eller understöd utan återbetalningsskyldighet åt personer, som äro medlemmar av föreningen. Uppfostringshjälp eller understöd må jämväl kunna utgå till personer, vilka uppfylla de i § 2 angivna villkoren för medlemskap i föreningen, ehuru de ännu icke uppnått den i nämnda paragraf föreskrivna ålder. För annat ändamål, vars befrämjande må anses vara ett släktens gemensamma intresse, äger släktrådet att av samma avkastning anslå medel, dock att årligen skall av avkastningen fonderas minst 20%.

§ 10.

Släktrådets förvaltning skall granskas av två revisorer. Dessa utses jämte suppleant för dem, efter det val av släktråd skett, vid ordinarie släktmöte för samma tid som släktrådet.

I val av revisorer eller revisorssuppleant må medlem av släktrådet ej delta.

Släktrådet 1999-2002

<i>Funktion/ Ordinarie</i>	<i>Namn Gren</i>	<i>Adress/ Tel nr</i>
Jan Albert Victor Ernberg, Ordförande.	Victor	Näsbydalsvägen 6,14tr, 18131 Täby. Tel 08/758 08 92.
Annika Alm-Ekman	Robert	Fleminggatan 56, 11245 Stockholm. Tel 08/65333090
Bengt Gustaf Ingemar Ehrenberg	Gustaf	Vintergäcksv 3, 29150 Kristian stad. Tel 044/129387
Ingemar Torsten Ernberg	Ludvig	Smultrongränd 18, 18245 Ene- Byberg. Tel 08/768 88 25
Kristina Åkerman-Klaesson	Victor	Tengdahlsvägen 40, 11647 Stockholm. Tel 08/6431064. Landet 0525/22 440
<i>Suppleanter</i>		
Mikael Anders Bernhard Bergström.	Ludvig	St Hollingers väg 15, 16351 Spånga. Tel 08/7955858
Jan Anders Lennart Ehrenberg	Gustaf	Burträskgatan 23, 16221 Vål- lingby. Tel 08/874717. Landet 0246/24108
Hedvig Eleonora Gunilla Tideholm, f. Hederstierna	Victor	Olshammarsg 60, 4 tr. 12476 Bandhagen. Tel 08/860025. Landet 0152/45330.
Per Fredrik Olof Zetterqvist.	Ludvig	Dalagatan 36, 4tr. 11348 Stockholm. Tel. 08/312063
Ulla øverengen (f.Kockum)	Gustaf	Rålambsv. 27. 112 59 Stockholm Tel 08/618 70 83.
Cecilia Cederström	Robert	Skolgatan 7. 758 32 Uppsala. Tel 018/107223.
Johan Ernberg	Ludvig	Schweiz. 00941-227762442. Landet 00941-277711066.
Erik Hamberg	Ludvig	Salagatan 41 A, 2tr. 75326 Uppsala. Tel. 018/128283.
Patrik Ernberg	Ludvig	Surbrunnsgatan 31 A, 11348 Stockholm. Tel 08/612 39 55.

Revisorer

Agneta Qwerin, omval.

Staffan Riben, nyval

Harald Ernberg, suppleant, nyval.

Valberedning

Michael Bergström, nyval

Brita Ernberg, nyval

Ulla Hamberg, nyval

Kuriren, redaktion

Ingemar Ernberg

Karin Ernberg

Mikael Bergström

Tf släktarkivarier

**Ingemar Ernberg, Kristina Åkerman-
Klaesson**

Kalendarium

17-18/8 2002

Släkträff med utgångspunkt från Orrefors

Dokumentation av släktföremål.

Släktrådet önskar fortsatt att de som har föremål som är av någon betydelse för vår släkts historia -- gamla brev, möbler från Karlskrona-hem, porträtt, medaljer, dagboksanteckningar, vapen, klädesplagg, prydnadsföremål -- beskriver hos vem det finns, vad det är, dess historia och vilken släktanknytning det har. Om praktiskt möjligt gärna också med ett fotografi. Beskrivningen sändes till ordföranden som arkiverar beskrivningen i Släktarkivet. Släktminnen som nu med varje generation sprids land och rike runt kan på så sätt spåras även i framtiden av de som intresserar sig för Släkthistorien. Det är så lätt att föremål som är av släktintresse med generationerna tappar sin historia, eller "glöms bort" av släktingar som i något livsskede inte har så stort intresse för dessa tingestar. I den mån släktklenoder skall avyttras eller kastas, kontakta helst Släktföreningen först.

Adr: Jan Ernberg, Näsbydalsvägen 14 tr, Täby

Anmälda Föremål:

Detta är Gustfva Ehrenbergs vackra guld-halsband, som nu finns i Johan Ernbergs ägo. Fotograferat i samband med Släktmötet i Lund 1999.

Släkttavlor- Ludwigs gren t o m Ivar och Gerda

I serien med de "datoriserade släkttavlor" som förs av vår ordförande Jan Ernberg har vi nu kommit fram till publicering av en del av Ludwigs gren. Det kan visas på många olika sätt, t ex form av ett "personregister" som visar plats i databasen, årtal, samt vilken generation personen tillhör. Vi visar här i stället en enklare form av Släkträd. i

Vi är angelägna att få besked om alla rättelser, och kompletteringar som ni kan bidra med genom ett meddelande till:

Jan Ernberg, adr. Näsbydalsvägen 6, 14tr, 18133 Täby. tel 08/758 08 92.

Vi har också påbörjat en sammanställning av bilder av alla släktingar, ssk i de första fyra generationerna. Kan Ni bidra och hjälpa till med sådana kontakta Jan, tack!

På förra sidan finns en översiktlig tavla över de första fyra generationerna med Gustafva och Johan, som orinetringshjälp.

Medlemsavgifter och Föreningsnytt

Medlemsavgiften garanterar information från föreningen

Medlemsavgiften till släktföreningen är facila 50:- för en tre-års period, 1999-2002. För de som ännu ej betalt skall den sättas in på pg nr 484 72 55-9, Ernberg-Ehrenbergsska släktföreningen. I takt med att släkten växer och växer och nya generationer kommer till, och adress-ändringar inte rapporteras blir det naturligtvis allt svårare och dyrare att hålla reda på och nå alla inom släkten. Som beslutats kommer fr o m NU utskick, kallelser och *Släktkuriren* i första hand att sändas bara till dem som betalat medlemsavgift. Om Du så önskar får Du naturligtvis sätta in, donera ett större belopp.

Ge föreningen en gåva vid födelsedagen!

Om Du tycker att Släktföreningen gör någon nytta, eller är värd att bevara, Släktkuriren skall fortleva eller av andra skäl vill stödja föreningen, sänd ett bidrag till pg nr **484 72 55-9**, eller **varför inte ge någon i födelsedagspresent en penninggåva som skickas till föreningen!** Föreningen är garanterat mycket sparsam, likviditeten är liten och allt arbete sker ideellt.

Adressregistret uppdateras med Er hjälp

Det är oerhört angeläget att vi får uppgifter om släktingar som vi inte tidigare varit i kontakt med, samt att Ni alla hjälper till att förse oss med adressändringar och nya adressuppgifter.

Red.

ANMÄLAN SENAST 27/6

Vi vill delta i släktmötet 17/8-18/8 I Orrefors med omgivningarna.

Antal personer.....Namn.....

Vi vill bo på vandrarhemmet i Orrefors

Priser: Max 2-3 bäddsrum 195:-/dygn (150:- medlem), barn 105:- (80:-)

Minimum 6 bäddsrum 150:-/dygn (110:-), barn 85:- (60:-). 4-bäddsrum ligger mittemellan i pris.

	Natten	16-17	Frukost	17-18	Frukost
2 bädds rum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3-bäddsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4-bäddsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vill bo på Orrefors Hotell ca 15 minuters gångavstånd till värdshuset

Dubbelrum ca 650kr Natten Natt16-17
Natt17-18

Önskar lunch 17/8 Orrefors Vårdshus (69 kr)

Önskar lunch 18/8 på Smålands Museum Växjö (ca 80 kr)

Tål inte följande mat:.....

Övriga upplysningar :.....

Anmälan senast 27/6 till

Jan Ernberg e-post:jan.ernberg@home.se

Näsbydalsvägen 6 ,14 tr

183 31 Täby

tel 08 /7580892