

SläktKuriren

Nr 14. Årgång 37 (1/2001). Utg dag 7/8 2001.

*Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner ändamålet (förklaring se fotnot *)*

Informationsblad för ERNBERG-EHRENBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN

Chefredaktör: Ingemar Ernberg, tillika utgivare. Bitr redaktör Mikael Bergström. Redaktionssekreterare: Karin Ernberg. Red:s adress: I. Ernberg, Smultrongränd 18, 18245 Enebyberg. Tel: 08/7688825. Fax: 08/7688825.

Inbjudan

till årets Släkt Pic-Nic

Häringe slott

(30 min syd-ost om Stockholm vid Östersjöns strand)

25/8 kl 13.00

Anmälan senast 20/8 till Jan Ernberg; se sid 3!!

Här var en gång Greta Garbo, Josephine Baker, Karl Gerhard och Sarah
Leander gäster hos Kreugers och Wenner-Grens

Unik samvaro! Underbar miljö!

För mer detaljerad information, se sid 3!!!

1:a Kallelse till Stora Släkthemötet

17-18 augusti år 2002

(Preliminärt) Helgen 17-18/8 år 2002 i centrala Småland. Besök förfädernas vackra bygd och deras födelse- och -gårdar inramat av det moderna Småland: Hässle, Ugnanäs, Ernhyllan m fl kring Växjö, Hovmantorp och Ljungby. Boka redan nu in datum! Stor familjefest!

röda lampor, varigenom man där kunde avläsa följande tänkvärda inskription /med antalet bokstäver precis motsvarande fönsterrutorna i fasaden: "**Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner ändamålet**". Arrangemanget gjorde god effekt och en stor skara människor skockade sig utanför byggnaden för att betrakta skådespelet. Säkert var det en stor och lycklig dag för upphovsmannen.

I detta nummer....

Kalendarium s. 2; Medlemsavgifter och Föreningsnytt, s 2; Nya släktingar, s 2 Mer om Häringe slott och utflykten dit, s. 3; Dokumentation av Släktföremål, s 3; Om när Ingemar Ehrenberg reste Obeliskan på Slottsbacken år 1799, s. 4-5; En resa i Småland för att finna våra rötter, s. 6-9; Doras bänk s 9; Julramsan s 10; Släkt-Notiser s 10; Pysselsidan m Släkt-nian s. 11; Brev från Gustafva och Johan s 12, Tuppen som styrde Lunds universitet (om Otto Ernberg), s 13; Pres av en Viktor-grenens släkträd s 14-17; Blankett för adressändringar mm s 18. Inbet medlemskort bilagt.

Kalendarium

25/8 2001

Årlig Pic-Nic på Häringe Slott, Nynäshamn

17-18 Augusti 2002

Släktmöte i Småland med besök vid "släkttorpen".

Medlemsavgifter och Föreningsnytt

Medlemsavgiften garanterar information från föreningen

Medlemsavgiften till släktföreningen är facila 50:- för en tre-års period, 1999-2002. För de som ännu ej betalt skall den sättas in på pg nr 484 72 55-9 (se bifogat inbetalningskort), Ernberg-Ehrenberg ska släktföreningen. I takt med att slakten växer och växer och nya generationer kommer till, och adress-ändringar inte rapporteras blir det naturligtvis allt svårare och dyrare att hålla reda på och nå alla inom slakten. Som beslutats kommer fr o m NU utskick, kallelser och *Släktkuriren* i första hand att sändas bara till dem som betalat medlemsavgift. Om Du så önskar får Du naturligtvis sätta in, donera ett större belopp.

Ge föreningen en gåva vid födelsedagen!

Om Du tycker att Släktföreningen gör någon nytta, eller är värd att bevara, Släktkuriren skall fortleva eller av andra skäl vill stödja föreningen, sänd ett bidrag till pg nr **484 72 55-9, eller varför inte ge någon i födelsedagspresent en penninggåva som skickas till föreningen! Föreningen är garanterat mycket sparsam, likviditeten är liten och allt arbete sker ideellt.**

Adressregistret uppdateras med Er hjälp

Det är oerhört angeläget att vi får uppgifter om släktingar som vi inte tidigare varit i kontakt med, samt att Ni alla hjälper till att förse oss med adressändringar och nya adressuppgifter.

Red.

Några nya släktingar?

Föreningen förnyar tidigare efterlysning om upplysningar om alla nyfödda i slakten fr o m 1/9 1999- , med namn, föräldrar och födelsedatum. Använd blanketten sista sidan.

Dagmar Riben framställde för 15 år sedan släkttavlor, där alla grenar av Ernberg-Ehrenberg ska släktföreningen finns redovisade. Fr o m 1999 har vår nye ordförande Jan Ernberg (V) överfört denna information till en databas (se annan plats i denna tidning). För att uppdatera denna värdefulla databas och dessa släkttavlor för framtiden och hålla dem och släktregistret aktuellt,

vore vi tacksamma att få upplysningar om alla nyfödda inom släkten, alla barn och barnbarn. Vi uppmanar i första hand alla nyblivna föräldrar och mor- och farföräldrar att tänka igenom vilka nyfödda som tillkommit efter 1999, med födelsedatum, fullständigt namn och föräldrarnas namn.

Redan på 1000-talet lär Vikingen Sote ha haft en borg på ägorna. Från år 1278 omtalas Häringe för första gången i skriftlig dokumentation. Den första historiska, mest kände ägaren till Häringe var Sten Sture d.ä. som år 1495 köpte godset av biskop Rogge. Genom förläning kom Häringe därefter i andra händer. Bland de nya ägarna kan nämnas Peder Olofsson Hård, Johan Pedersen Bååt och Johan III. År 1592 övertog hertig Muns godset och år 1610 var det pånytt dags för ägarskifte då Häringe övergick till hertig Johan av Östergötland. Efter hans död övertogs egendomen så av Gustav II Adolf. Fältmarskalken greve Gustav Horn fick år 1628 Häringe genom byte. Det var också han som tillsammans med sin dotter Agneta under åren 1651-57 lät uppföra den nuvarande slottsbyggnaden.

Efter att ha tillhört direktör Torsten Kreuger övertogs Häringe av Dr Axel Wenner-Gren, som gav slottet dess nuvarande utformning. Sedan 1979 används Häringe som Hotell och Konferenscenter och ägs av Hartwigkoncernen.

Häringe slott har genom alla tider bjudit på fest, flärd och en doft av den fina världen, där Karl Gerhard, Greta Garbo, Josephine Baker m fl har hört till gästerna.

Dokumentation av släktföremål.

Släktrådet önskar fortsatt att de som har föremål som är av någon betydelse för vår släkts historia -- gamla brev, möbler från Karlskrona-hem, porträtt, medaljer, dagboksanteckningar, vapen, klädesplagg, prydnadsföremål -- beskriver hos vem det finns, vad det är, dess historia och vilken släktanknytning det har. Om praktiskt möjligt gärna också med ett fotografi. Beskrivningen sändes till ordföranden som arkiverar beskrivningen i Släktarkivet. Släktminnen som nu med varje generation sprids land och rike runt kan på så sätt spåras även i framtiden av de som intresserar sig för Släkthistorien. Det är så lätt att föremål som är av släktintresse med generationerna tappar sin historia, eller "glöms bort" av släktingar som i något livsskede inte har så stort intresse för dessa tingestar. I den mån släktklenoder skall avyttras eller kastas, kontakta helst Släktföreningen först. Vi vill nu efterlysa eventuella porträtt eller siluetter av Gustafa eller Johan Petersson? Sedan sist har vi kunnat spåra en Guldsmycke tillhörande Gustafva, Ingemer Ehrenbergs medalj Illis Qoru och Originalbrev från Gustafva och Johan!!

Adr: Jan Ernberg, Erikslundsvägen 380, 18347 Täby.

Den Ernbergska julramsans

I Karlskrona och förmodligen även på torpen i Småland mycket tidigare lästes denna Ramsa vid Juldagsbordet. Varifån kom den och vad tjänade den för syfte? Det vet vi ej. Bara en minnesövning, underhållning, eller för att pränta in att man skulle hjälpa varandra? T o m i min barndom hörde jag min föräldrageneration recitera den (Ingemar Ernberg).

Jag gick till min broder på juldagen och då fick jag ett stycken höns.

Så gick jag till min broder annandag jul, och då fick jag tu korn och ett stycken höns.

Så gick jag till min broder tredjedag jul, och då fick jag tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder fjärdedag jul, och då fick jag fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder femtedag jul, och då fick jag fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder sjättedag jul, och då fick en so med grisarna sex, fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder sjundedag jul, och då fick jag sju årar säd, son med grisarna sex, fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder åttonde dag jul, och då fick jag åtta par oxar, sju årar säd, son med grisarna sex, fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett stycken höns

Så gick jag till min broder nionde dag jul, och då fick jag nio nyburna kor, åtta par oxar, sju årar säd, son med grisarna sex, fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder tionde dag jul, och då fick jag tio tuppar som alla voro plockade, nio nyburna kor, åtta par oxar, sju årar säd, son med grisarna sex, fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder elfte dag jul, och då fick jag elva gångare grå med guldsadlar uppå och som spetsa rumpan långt därifrån, tio tuppar som alla voro plockade, nio nyburna kor, åtta par oxar, sju årar säd, son med grisarna sex, fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns

Så gick jag till min broder tolfte dag jul, och då fick jag tolv lador med tolv bjälkar i varje lada, tolv vaggor vid varje bjälke och tolv käringar till varje barn, elva gångare grå med guldsadlar uppå och som spetsa rumpan långt därifrån, tio tuppar som alla voro plockade, nio nyburna kor, åtta par oxar, sju årar säd, son med grisarna sex, fem flådda får, fyra grå gäss, tre feta svin, tu korn och ett höns.

Släkt-Notiser

Denna gång återger vid några små händelser som nedtecknats i ett brev från Nils Gustaf Ehrenberg (1904-1996), kyrkoherde i Ö Hoby och Gustafs på Wedeby, äldste son.

Gustaf Petersson var 1839 på auktion för firman Westdahl & Co, där han varit anställd några år. En större skogsägare och hantverkare sade till honom:

“Ja, nu köper väl herr Petterson fastigheten och fortsätter rörelsen?”

“Nej det kan jag inte, jag har inga pengar”

" Ja men det vill alla Westdahls kunder”.

"Men jag har inte ens till handpenningen 100 riksdaler!”

“Se här. Betala igen när ni vill och kan. Köp nu fastigheten. Här blir inga höga bud idag, när det hörs att herr Petersson bjuder.”

Så tillkom handelshuset Gustaf Ernberg & Co i Karlskrona.

Johan Pettersson gjorde konkurs två gånger. Om sin far Johan Pettersson talade Gustaf aldrig. Gustafva till sina söner: "Idag, pojkar, får ni äta bröd med halva munnen, för det räcker inte till hela".

Vid den stora eldsvådan i Karlskrona 1909: Gustaf rusade in till Roberts änka faster Emma. "Är faster rädd?"

"Vad skulle jag vara rädd för? Blir det farligt kommer de väl och bär ut mig."

Med en flöjt i fickan gick Knut Pettersson förbi borgmästare Bäckströms hus i Lund.

Borgmästaren sade till sina döttrar:

"Se där flickor där går lektor Pettersson. Det är ett gott parti."

Hedvig nappade.

Albert Ernberg vid 10 årsminnet av Bengt Lidforss' död: "Skall man bli vid sanningen så var Lidforss icke blott ett svin och drummel, utan också en ovanligt stor fähund".

Pysselsida

Släktkorsordet Nian av Gunilla Tideholm och Kerstin Åkerman-Klaesson

Originalbrev från Gustafva och Johan Pettersson

Ernbergska släkten i Lund

Vi fortsätter serien om Ernbergska släktingar som for till Lund. Vi har tidigare utförligt beskrivit lektor Knut Petterssons och professor Albert Ernbergs leverne och nu är turen kommen till Otto Ernberg, akademisekreterare.

"Tuppen" som styrde Lunds universitet

(Johan) Otto Ernberg 4/4 1847-1920

Av Ingemar Ernberg

Under Släktmötet i Lund 1999, fick vi möjlighet att lära lite mer om denne Otto Ernberg.

Otto Ernberg var näst äldste son till Robert Peterson (1813-1887), i sin tur äldste son till Gustafva och Johan. Hans syskon var Axel, äldst, som övertog firman Gustaf Ernberg & Co, Agnes (Magnell) och Hjalmar, som flyttade till USA.

För att vara en Ernberg var Otto ovanligt högväxt, hade på äldre dar en ej misspydande embonpoint, rosor på kinderna och det vackraste vita hår.

Vid 9 års ålder blev han elev vid Karlskrona läroverk, avlade mogenhetsexamen där 18/6 1864 för att därefter åka till Lund och avlägga studentexamen 19/9 samma år, dvs 17 år gammal. Han blev jur kand i Lund 1872. Han deltog flitigt i studentlivet och var kurator vid Blekinge Läns nation 1873-1883, där han sedan blev hedersledamot fr o m 1883. Han utsågs till Akademiska föreningens ombudsman ht -75, alltså officiell studentrepresentant mot Universitetsledningen..

Han bosatte sig först på Stora Kyrkogatan 7, Lund, men flyttade 1889 till ett eget envåningshus vid Bytaregatan 17, som finns kvar och besöktes under Släktmötet i Lund 1999. Otto förblev ogift efter en ungdomskärlek till en prästdotter Borgström från Svedala till vars dotter han testamenterade en del.

Han umgick uppenbarligen en hel del med brorsonen Albert, juridikprofessor i Lund.

Under den kärva och beska ytan hade Otto ett veckt hjärta. En större barn- och ungdomsvän fanns inte och småbarn tydde sig gärna till honom.

Han var sina vänners vän. Per Gren överenskom med sin hustru när han gifte sig att ett kuvert alltid skulle vara framsatt för Otto i deras hem.

Gren möter Otto:

“- Kom och ät middag hos mig idag, Otto”

"- Vad bjuder Du på?"

"- Ärter och fläsk”

"- Nej fyfaen, det äter jag inte!”

Man kan säga att han faktiskt gjorde karriär inom fyra områden, som tjänsteman vid universitetet, som bankman, som järnvägsman och som politiker, och åtminstone på tre av områdena var han mycket framgångsrik.

Efter praktik som vikarierande häradshövding och vikarierande domare vid Skåne-Blekinges hovrätt och vid Torna-Båra domsaga i Södra Sverige, gjorde han ett kort försök som bankman. 1882-1887 var Otto kontorschef vid Kristianstads Enskilda bank.

Karriären inom Universitetsadministrationen blev däremot hans bas för resten av livet. Redan våren 1875 blev han amanuens vid Universitets livräntekammare, samt sedan notarie vid juridiska fakulteten 1877-1882. Delvis parallellt innehade han uppdraget som notarie vid medicinska fakulteten mellan 1/7 1881-17/1 1883.

1887 lämnade han helt banklivet och utsågs till Akademisekreterare, vilket väl närmast är att jämställa med universitetets förvaltningschefer idag, dvs chef för hela universitetsförvaltningen. Det var dock lite annorlunda på den tiden. Otto skötte uppdraget på ca 4 timmar/ vecka, samt med hjälp av 2-3 amanuenser. Normalt var hans kansli bemannat måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 11-12!

Universitets studental har på 100 år ökat 20-30 ggr medan förvaltningen idag består av minst 600 personer, dvs minst en 500-faldig tillväxt! Från Ottos 27 år med uppdraget finns bevarade åtskilliga konsistorieprotokoll ("Det stora och unika akademiska konsistoriet i Lund" -dvs Universitetets styrelse) skrivna av honom. Han hade kvar uppdraget till 67 års ålder 1914.

Otto var en i Lund mycket bekant gestalt och fick smeknamnet "Tuppen" bland studenterna. En del historier finns bevarade om honom.

Han hade mani på att pröva studentmössor och kunde gå ut i korridoren och göra det i massor. Vid ett tillfälle rusade en stadsfru ut ur hans rum och ropade att akademisekreteraren blivit galen då han satt helt trankilt naken i sin skrivbordsstol. Detta med full avsikt då han i någon skrift läst att det voro synnerligen hälsosamt att taga luft-nakenbad

Som järnvägsman var han både ordförande och VD i Lund –Kävlinge järnsvägsbolag 1897-1902, VD i Lund-Trelleborg järnsvägsbolag 1903, ordf i Lunds stadsjärnvägar fr o m 1901 och ordförande i Lund-Bjärreds järnsvägsbolag 1907-09.

Som betrodd lokalpolitiker var han ordförande i Byggnadsnämnden i Lund 1879-81, ledamot av Drätselkammaren (Kommunledningen) 1882-86, vice ordförande i stadsfullmäktig 1897-1910, och ledamot av Malmöhus landsting 1898-1909.

Han blev Riddare av Vasaorden 1897 och av Nordstjärneorden 1907. Så trots en viss excentricitet gjorde han uppenbarligen mycket stor samhällsnytta på en rad områden.

Släkttavlor: Viktors gren

Som alla nu väl vet har vår ordförande Jan Ernberg har iordningställt en mycket användbar "katalog" över släkten i en s k databas vid namn "Disgen". Den gör det möjligt att underhålla släkträden, släkttavlor och hantera biografiska data på ett samlat sätt. Även bilder kan läggas in. Vi har beslutat succesivt publicera utdrag ur detta släktregister. Det kan visas på många olika sätt, här i form av ett "personregister" som visar plats i databasen, årtal, samt vilken generation personen tillhör. Vi visar också en enklare form av Släkträd. I nummer 12 visade vi delar av Roberts gren, i nummer 13 Gustafs, och publicerar denna gång data om Viktors gren. **Vi är angelägna att få besked om alla rättelser, och kompletteringar som ni kan bidra med genom ett meddelande till:**

Jan Ernberg, adr. Näsbydalsvägen 6, 14tr, 18133 Täby. tel 08/758 08 92.

Vi vill också påbörja en sammanställning av bilder av alla släktingar, ssk i de första fyra generationerna. Kan Ni bidra och hjälpa till med sådana kontakta Jan, tack!

Släktrådet 1999-2002

<i>Funktion/ Namn</i>	<i>Gren</i>	<i>Adresss/ Tel nr</i>	<i>Valber status</i>
<u>Ordinarie</u>			
Jan Albert Victor Ernberg, Ordförande.	Victor	Näsbydalsvägen 6,14tr, 18131 Täby. Tel 08/758 08 92.	Omval
Annika Alm-Ekman	Robert	Fleminggatan 56, 11245 Stockholm. Tel 08/65333090	Omval
Bengt Gustaf Ingemar Ehrenberg	Gustaf	Vintergäcksv 3, 29150 Kristian stad. Tel 044/129387	Omval
Ingemar Torsten Ernberg	Ludvig	Smultrongränd 18, 18245 Ene- Byberg. Tel 08/768 88 25	Omval
Kristina Åkerman-Klaesson	Victor	Tengdahlsvägen 40, 11647 Stockholm. Tel 08/6431064. Landet 0525/22 440	Omval
<u>Suppleanter</u>			
Mikael Anders Bernhard Bergström.	Ludvig	St Hollingers väg 15, 16351 Spånga. Tel 08/7955858	Omval
Jan Anders Lennart Ehrenberg	Gustaf	Burträskgatan 23, 16221 Vål- lingby. Tel 08/874717. Landet 0246/24108	Omval
Hedvig Eleonora Gunilla Tideholm, f. Hederstierna	Victor	Olshammarsg 60, 4 tr. 12476 Bandhagen. Tel 08/860025. Landet 0152/45330.	Omval
Per Fredrik Olof Zetterqvist.	Ludvig	Hagagatan 14, 4tr. 11348 Stockholm. Tel. 08/312063	Omval
Ulla øverengen (f.Kockum)	Gustaf	Rålambsv. 27. 112 59 Stockholm Tel 08/618 70 83.	Omval
Cecilia Cederström	Robert	Skolgatan 7. 758 32 Uppsala. Tel 018/107223.	Nyval
Johan Ernberg	Ludvig	Schweiz. 00941-227762442. Landet 00941-277711066.	Nyval
Erik Hamberg	Ludvig	Salagatan 41 A, 2tr. 75326 Uppsala. Tel. 018/128283.	Omval
Patrik Ernberg	Ludvig	Surbrunnsgatan 31 A, 11348 Stockholm. Tel 08/612 39 55.	Omval

Revisorer

Agneta Qwerin, omval.

Staffan Riben, nyval

Harald Ernberg, suppleant, nyval.

Valberedning

Michael Bergström, nyval

Brita Ernberg, nyval

Ulla Hamberg, nyval

Kuriren, redaktion

Ingemar Ernberg
Karin Ernberg
Mikael Bergström

Släktarkivari

Vakant efter Dagmar Riben (uppehålls av I Ernberg), Kristina Åkerman-Klaesson

Ordinarie

Annika Alm-Ekman (Roberts gren) har fått förtroendet att hålla i Släktföreningens kassabok, vanligen även sekreterare (!). Mina meriter är den raka kvinnolinjen från mormorsmor Agnes Ernberg, via mormor Gull och mor Ulla. Gymnasielärare vid Kungsholmens gymnasium, i svenska och engelska. G. m. Bengt Ekman, döttrar Maya och Joanna.

Bengt Gustaf Ingemar Ehrenberg, överläkare Kvinnokliniken Kristianstad. Gustafs gren. Konsul Peter Henrik Gustaf Peterson 1815 – 1904, Karlskrona var min farfarsfar. Född 1937 i Lund, skola och studentexamen i Malmö, medicinstudier i Lund. Tjänstgjort såsom läkare i Malmö, Lund, Karlskrona och Katrineholm (hos Torsten Ernberg). Upplevt flera somrar på Wedeby 1940 – 48 hos min farmor och farfar Dagmar och Gustaf Ehrenberg. Gift 1965 med Birgitta f Fransson från Bräkne-Hoby, Blekinge, vid vigseln bl a iförd silverkronan från Augerum. Barn: Maria född 1967, fil mag, ekobiolog, Skogsvårdsstyrelsen, Ronneby Helena född 1968, skådespelare f.n. i London och Bengt Gustaf Jonas född 1972 i Karlskrona, döpt i Lösens kyrka eftersom Augerums kyrka då var stängd för renovering, pol mag i historia, litteraturvetenskap mm, Stockhoom.

Jan Albert Victor Ernberg, Victors gren. 53 år, ordförande 1996-, medlem i släktrådet sedan 1981. Son till Thorgny, sonson till Victor. Apotekschef Apoteket Kronan, Sundbyberg. Intressen: Orientering, segling, sport i allmänhet. Sammanbor med apotekare Ingrid Gerdin. Barn: Svante f -75, Ylva f. -78.

Ingemar Torsten Ernberg , f 1948. Son till Torsten Ernberg (Ludvigs gren) och Valborg, f Thydén. Leg läk 1973. Med dr 1979. Professor i Tumörbiologi vid Karolinska Institutet 1995-. G.m. Malin, f Ohlsson, två döttrar Karin, 16, samt Annika 12. Intressen: Idrott, filosofi, fåglar. Ordinarie ledamot i Släktrådet, tid ordförande 1993-96.

Kristina Åkerman-Klaesson, f. 1928. Victors gren. Medlem i Släktrådet fr o m 1996. Dotterdotter till Elisabeth Ekelund, f Ernberg. Dotter till Anna-Lisa Åkerman, f Ekelund. Fil mag, pensionerad gymnasielärare. F d göteborgska. Intressen: Musik (spec opera), konst, litteratur, jämförande språkkunskap, släkt. G m Stig. Tengdahlgatan 40, 11647 Stockholm, tel 08/643 10 64.

Suppleanter

Michael Anders Bernhard Bergström. Suppl 93-. Sonson till Elna Bergström, Ludvigs gren. Barnläkare, projektledare för kvalitetssäkring på Landstingsförbundet. Intressen: familjen, foto, resor, fåglar. G.m. Marie, barn Bernhard f -85, Sara f. -87. Adr: Älvkvarsvägen 76, 163 54 Spånga. 08/795 58 58.

Annika Danielson, suppleant 93-. 46 år. Dotter till Kerstin Danielson, f Isberg (Roberts gren). Journalist på tidningen Dagens Industri. G.m. Jörgen Widsell, barn Martin f. 87. Adr: Höbergsgatan 11, 116 20 Stockholm, 08/642 21 13.

Rättelse:

Brita Ernberg, f 1950. Dotter till Olle Ernberg (Ludvigs gren) och Astrid, f Beskow. Unibersitetsadjunkt, utbildad specialpedagog. Ordinarie ledamot i Släktrådet 1993-96, suppleant 1996-99.

Patrik Ernberg, f. . Harald Ernbergs(?) son. Ludvigs sonsonsonson (via Harald-Olle-Harald-Patrik). Arbetar med data, nätverk mm på HIQ Data AB i Stockholm. Kom in i Släktrådet 1996.

Jan **Anders Lennart Ehrenberg**, f. -26. Ledamot sedan många år, suppleant sedan 96. Son till Lennart (Gustafs gren). Professor em. i biofysik, Sthlms univ. G.m. Gerd f -25, f.d. speciallärare. Barn: Jarl f. -53. Anna f-56. Intressen:Natur, konst, musikkultur. Adr: Burträskgatan 23, 162 21 Vällingby, 08/8747 17.

Erik Hamberg. f-51, son till Ulla (f. Berlin) och Per Gustaf Hamberg. Uppväxt sedan 1959 i Göteborg. Disputation i idé- och lärdoms historia vid Göteborgs universitet 1986. Bibliotekshögskola i Borås, samma år. Vik bibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek 1987-90. Biblioteksschef Postmuseum i Stockholm 1990-. G mJag tillhör Ludvigs gren genom dottern Gerda, g.m. Gerhard Berlin, vilkas var föräldrar till Nils Berlin (g.m. Anna Abrahamsson), föräldrar till Ulla, g Hamberg.

Hedvig Eleonora **Gunilla Tideholm**, f. Hederstierna, suppleant 93-. 64 år. Dotterdotter till Victor Fredrik, 2:e ordföranden, dotter till Elsa Ernberg, dvs Victors gren. Fritidspedagog, numera pensionär. Intressen:Teater, blommor och fåglar. G.m. Rune. Barn Bo f 57 g.m. Helene (två barnbarn Erik f -87, Axel f. -90). Anne f -61.

Per Fredrik Olof Zetterqvist. Suppleant 93-. f. -61. Barnbarn till Dagmar Riben. Jur kand och DIHR. Pressekreterare i Stasrådsberedningen -94, sedan Informationschef på Ericsson system men har nu startat eget. Har knappt tid med några intressen.

Ulla øverengen (f.Kockum), dotterdotterdotter till Gustaf. Textilkonstnär, f d importör av utländska böcker=grossist. Änka sedan 30 år. Två barn, två barnbarn.

Släktarkivarie

Revisorer

Agneta Qwerin, dotter till Olof och Dagmar Riben, f. Ernberg, dotter till Jarl Ernberg (Ludvigs gren). Revisor i släktföreningen. Fr o m 1994 bosatt på Södra Stene mangårdsbyggnad i Sörmland. VD inom skatteförvaltningen inriktad på ADB-frågor. G.m. Nils Qwerin. Fem barn: Per, Harald, Catharina och Ville Zetterqvist, samt Johan Qwerin.